



Boeken over van en door Streekgenoten

'Mijn jeugd op het eiland Marken'

Nel en Joke Mostert



"We moeten toch naar ons werk in Monnickendam, ook al is de Gouwe bevroren. Met slecht zicht gaan we met een groep op weg. De voorste man heeft een misthoorn bij zich en een touw. De achterste man en iedereen er tussenin heeft het touw vast, zodat we elkaar niet kwijt raken. Zo schaatsen we van baken naar baken. Als het heel hard vriest, horen we wel eens een hevige knal. Dan weten we dat het ijs tussen Marken en Monnickendam gescheurd is. Eén man is zo slim om een brug over de breuk te maken. Iedereen die wil passeren moet een dubbeltje betalen. Mem geeft me iedere ochtend een dubbeltje. Maar ja, dat is veel geld waar je leuke dingen voor kunt kopen. Met een ferme aanloop spring ik over de scheur heen, dat doen meer jongelui. Dat is wonder boven wonder nooit fout gegaan."

www.JeugdOpMarken.nl.
De boekpresentatie is op zaterdag 28 november, tussen 14.00 - 16.00 uur in het Hof van Marken, Buurt II, nr. 15, op Marken.
ISBN 978-94-6089-132-8
Prijs: 16,95 boekscout.nl

'De magische rollen'



Tamara Zwarthoed

Reel keek naar beneden en vroeg zich af of er al land in zicht was. Hij zag nog niets anders dan water. Rowie was bijna bewusteloos van de kou. Hij had immers geen vacht om hem warm te houden. Reel hield Rowie stevig vast. 'Bomen.' zei Rotak terwijl hij naar voren wees. Reel kon het niet zien, het lijf van de Sabelklauw zat in de weg. Hij keek even naar de andere Sabelklauw en zag toen tot zijn grote schrik dat Zimp naar beneden was gevallen en nog met één hand aan de staart van Poot hing. "Zimp," riep hij, "houd vol. We zijn er bijna."

De prijs van dit boek is 15,95
ISBN-nr. 978-94-6089-164-9
boekscout.nl

'Gebak met tranen'

Jessie Weehuizen



"Rollator les deel één," roep ik, terwijl ik met de rollator binnenrijd. De vrouw kijkt vol bewondering naar de glanzend blauwe rollator wanneer ik deze voor haar bed parkeer. Ze zei die ochtend nog tegen mij: "Ik begin niet aan zo'n maf ding hoor; dan voel ik mij echt oud." Daarop vroeg ik of ik haar mocht overtuigen van

de gemakken en de voordelen van zo'n 'maf ding'. Belofte maakt schuld en dus verstel ik de handgrepen zodat ze tegemoet komen aan de lengte van de vrouw en begin ik aan mijn presentatie. Ik laat zien hoe je gemakkelijk op het zitje kunt rusten als je even op adem moet komen. "Let op, dames, u kunt er simpel mee manoeuvreren, zelfs in het toilet of in een lift! Wanneer u zich wankel op de voeten voelt vindt u stabiliteit met deze lichtgewicht rollator door erop te steunen. Zo houdt u uw evenwicht bij het staan. Bovendien heeft deze aanwinst in augustus nog een APK gehad." roep ik enthousiast.

de gemakken en de voordelen van zo'n 'maf ding'. Belofte maakt schuld en dus verstel ik de handgrepen zodat ze tegemoet komen aan de lengte van de vrouw en begin ik aan mijn presentatie. Ik laat zien hoe je gemakkelijk op het zitje kunt rusten als je even op adem moet komen. "Let op, dames, u kunt er simpel mee manoeuvreren, zelfs in het toilet of in een lift! Wanneer u zich wankel op de voeten voelt vindt u stabiliteit met deze lichtgewicht rollator door erop te steunen. Zo houdt u uw evenwicht bij het staan. Bovendien heeft deze aanwinst in augustus nog een APK gehad." roep ik enthousiast.

ISBN 978-94-6089-044-4
Prijs: 14,95 boekscout.nl
Te koop bij Prettig Weekend

'Voor het oog van job'

Volendammer verhalen over leven met een overleden kind
Koos Breukel
en Pieter van den Blink



Het kerkhof van Volendam, laatste rustplaats van de veertien slachtoffers van de cafébrand in de Nieuwjaarsnacht 2001, heeft ook een aanzienlijke afdeling kindergraven van kinderen die op andere manieren de dood vonden.

Fotograaf Koos Breukel en schrijver-journalist Pieter van den Blink zochten contact met ouders van kinderen die er begraven liggen en ontdekten dat zij niet alleen bereid waren voor de camera te poseren maar ook graag hun verhaal vertelden. Rondom de

dood van hun kind ontstaat het verhaal van hun leven. Wie waren zij voordat het noodlot toesloeg? Hoe kwamen ze erdoorheen? Kwamen ze er wel doorheen? Hoe is hun leven sindsdien?

In *Voor het oog van Job* vertelt een groot aantal ouders onbevanging over het kind dat zij kregen en toen weer verloren, over hun andere kinderen, over elkaar, over Volendam. Over niet slapen. Over dromen. Over hoop. Over verdriet. En aldor: over Volendam. De dood van een kind is een ultiem schrikbeeld. Waar het gebeurt, worden de nabestaanden getroffen door een dubbele ramp. Die van het verlies, en vervolgens die van een zeker isolement. Met dit project wordt dat isolement doorbroken. Verschenen: november 2009 pagina's 144
ISBN: 9789045703169

Waar blijft de tijd Waterland



Uitgeverij Waanders en Waterlands Archief maken een unieke reeks over Waterland. Ze geven trouwens ook een reeks uit over Friesland: West-Friesland toen en nu. Het gaat over de geschiedenis van waterland in 16 delen. De reeks is samengesteld door Jaap Haag, Margreet Lenstra en Els Mak. Het gaat over het typische landschap, over de strijd tegen het water en de rol van de boer. Elk deel beschrijft één typisch Waterlands thema. Elk deel bevat 60 pagina's en plm 70 illustraties. De prijs van dit leuke boekwerk is 4,95. Het eerste deel zelfs maar 2,50. deel 1 en 2 zijn inmiddels verschenen en zijn te koop in alle boekwinkels in de buurt.

prettig-weekend.nl